

## **Bästa klass!**

*Hälsningar från den underbara staden Turin i Italien!*

*Här har jag efter min långa resa äntligen återförenats med min mamma, Valentina Bellini. Det är hon som genom sina goda vänner servitören Pierre på tåget, Madame Occulte i Paris, Zack O'Snell i London, alven på Island och bröderna Sinappinen i Åbo har gett mig tecknen och lett mig vidare på resan där jag tvingades övervinna mina rädslor och lära mig att klara mig på egen hand.*

*Jag har talat med min pappa i telefon och han är fortfarande sur över att jag sålde hans senapsrecept till Mustard. Men jag tror att han ändå har börjat förstå att han inte kan hindra mig från att upptäcka världen och lära känna min mamma. Och visst kommer jag att resa hem till Dijon och träffa honom igen.*

*Nu vet jag också varför tygkaninen som följt mig på resan hela tiden har verkat så trygg och bekant: Det är min egen kanin som jag hade som barn och som min mamma tog med sig som ett minne när hon lämnade oss. Vi har pratat mycket om varför hon gjorde som hon gjorde. Innerst inne har jag nog varit ledsen för det, fast jag inte velat erkänna det, men nu när jag vet hur mycket hon ändå bryr sig om mig har jag förlåtit henne.*

*Här i Turin har jag fått se min mamma uppträda på operan och blivit lovad att få börja ta sånglektioner, för att kanske en dag bli lika stor och berömd som den stora Valentina Bellini.*

*Min avresa från Åbo till Turin blev förresten lite förhastad. Jag var tvungen att hoppa på ett vanligt tåg eftersom mina magiska skor hade slutat fungera. Bröderna Sinappinen bjöd mig på biljetten eftersom de var så tacksamma för att jag hade hjälpt dem med senapen (som blev en succé, förstås). Men i villervallan efter den stora senapsmiddagen kunde jag inte hitta min kappsäck och var tvungen att åka utan den för att inte missa tåget. Jag misstänker faktiskt att slottsspöket hade gömt den för att retas med mig (han gillade inte att jag kom in och stökade i senapslaboratoriet).*

*Jag har varit orolig och undrat om jag någonsin ska få tillbaka min kappsäck – men nu har jag fått ett meddelande från spöktransportavdelningen i Åbo om att den har spårats till er skola! Jag är så lättad över att någon har tagit hand om mina kära saker och jag är er evigt tacksam om ni kan skicka den till mig här i Turin. Adressen är: Teatro Regio Torino, Piazza Castello 215, 10124 Torino, Italia.*

*Tusen hälsningar från er*

*Dijonne Senappe*

