

Bästa klass!

Vilken tur att min mobiltelefon låg i resväskan när den försvann ner i tunnelöppningen på Klovhårn. Det var verkligen korkat av mig att lämna resväskan så nära kanten att magnetismen drog ner den strax innan öppningen slöts. Men min vän Linux Blåöga har lyckats fånga upp signaler från telefonen (tänk att han har så avancerad datautrustning att det lyckas trots att telefonens batteri är tomt), så nu vet vi var den har hamnat. Ingen av oss hade en aning om att det fanns flera förgreningar av tunneln än de som leder till Svalbard och Zanzibar!

Vi hoppas att tunnelöppningen vid er skola automatiskt har slutit sig efter att kappsäcken spottades ut – för det skulle verkligen vara mycket farligt om någon fick för sig att hoppa ner i tunneln. Om ni i alla fall skulle ha lyckats lista ut var öppningen finns får ni absolut inte berätta det för någon!

Själv är jag mycket glad över att ha löst hela mysteriet och räddat de tre kraftdjuren. Jag grämer mig inte längre över att jag inte kunde få det stora finlandssvenska journalistpriset. Det finns viktigare saker här i världen. Men jag skulle i alla fall bli ännu gladare om ni kunde vara så vänliga och skicka tillbaka min kappsäck hit till Borgå.

Eftersom jag gissar att ni har smygläst i min anteckningsbok och kanske undrar hur det har gått för de inblandade personerna kan jag ju berätta att Linux håller på och skapar ett Skypesystem för Selim, Bifrost och Alibin så att de ska kunna hålla kontakt med varandra. Linux har också fått ett erbjudande om att bli it-direktör i Borgå och funderar på om han ska tacka ja till jobbet. Dystopia von Gäddklobb har avgått från sin tjänst som framtidsdirektör och blivit ordförande för den lokala djurvårdsföreningen.

Många hälsningar från
Dag Bladh

Babbelbladet
Skribentvägen 13
06100 Borgå

