



ANTOLOGI

# Ordsodkarna

Distansgrupp åk 4-7  
Lärare Katja von Wendt



SYDKUSTENS  
**ORDKONSTSKOLA**

## Sommardag



När tårna gräver sig ner i sanden  
och solen värmer mot kinden.  
En härlig plats, det är nog stranden,  
då håret fladdrar i vinden.  
Men nu är det dags för en skogs promenad  
med bara fötter och ben.  
En tur i det gröna som gör mig så glad,  
i skogen, så vacker och len.  
Nu springer bara fötter mot berg  
och solen börjar gå ner.  
Himlen har fått en djuprosa färg  
och klippan myser och ler.

*Maud Louhi*

## Mörker och ljus

Är det bara jag som ser mörkt  
Är det bara du som ser ljust  
Är det bara jag som kan gråta  
Är det bara du som kan skratta  
Är det bara jag som är ledsen  
Är det bara du som är glad  
Finns det ingen som vi båda?  
Finns det ingen som kan förstå,  
både mörker och ljus  
För då hade jag och du  
någon som förstår  
känner och alltid är där  
som man kan lita på  
och så kunde vi vara tre.  
Men den personen...  
är bara den som jag drömmer om  
att fanns.

*Felicia Berlin*



## *Mitt rum*

ljuset från lampan  
tystnaden  
inget hörs  
jag sitter på min säng  
vid mitt eget papper  
med mina vackra dynor  
i mina tankar  
med min nyvässade penna  
bara jag, min dikt och mitt papper  
i mitt egna lugn  
i mitt helt egna rum  
bara jag i mitt rum

Mitt rum.

*Wanda Timonen*



## Skriurim

Jag sitter och skriver  
bredvid är min katt och river  
soffan var alldeles ny  
nu börjar katten spy  
Jag springer och hämtar papper för att torka  
jag trodde aldrig att jag skulle orka  
katten sprang bort genom sin lilla port  
då gick jag in i mitt rum så stort  
Jag försökte komma in i min skrivvärld  
men inte så mycket var jag lärd  
Katten kom tillbaka  
och sprang runt och braka  
putta ner vaser och böcker  
och bet i min tå så att den spricker  
Nu hade jag fått nog  
jag gick ut och börja skriva i närmaste skog

*Ahlvar Ekelund*



## *I mitt skrivrum*

I mitt skrivrum  
där finns en penna  
där finns ett papper  
där finns en stämning  
jag låter orden flöda  
ut på pappret  
magin växer fram  
från tankar till bokstäver  
ord blir meningar  
berättelser och sagor  
bildas när jag är  
i mitt skrivrum

*Tova Louhi*

# Sagornas hav

Sagornas hav skvalpar förbi  
den lena sanden  
på sommarstranden

Sagornas hav berättar allt  
beskriver om vattnet  
är varmt eller kallt

Sagornas hav bubblar av  
saltvatten som skiner  
och är varmt,  
men svalkar framförallt

Sagornas hav dansar fint  
vågorna flyter hit och dit

*Felicia Berlin*





## *Böljande färg*

Över alla skogar och berg  
lyser nu en blandning av färg.  
En sval bris blåser mot kinden,  
färgen fladdrar så vackert i vinden.  
Detta är ett naturfenomen,  
den böljande färgen är norrsken.

*Maud Louhi*



## *Mitt eget rum*

Ett eget rum

Ett rum som man kan vara i

Det finns böcker och tidningar

pennor och papper

lampor och ljus

Jag är här nästan hela tiden och skriver

Ingen kan störa mig

Ett eget rum

Mitt eget rum

*Ahlvar Ekelund*



## Läsbubblan

Jag sitter i rummet  
hör syskonens prat  
hör slammer i köket  
hör mamma som lagar mat  
jag hör att något händer  
men vet inte vad  
för jag är i min läsbulbbla  
och där är jag glad

*Tova Louhi*

The background is a soft, pink watercolor wash with a scalloped edge. Scattered throughout are several cherry blossom flowers in shades of pink and light purple, with yellow centers. The overall aesthetic is gentle and romantic.

## Godis

Det vattnas i munnen då man ser allt gott i butiken, på hyllan med snaskigt och smått. Där finns goda karameller med randiga papper, när man går förbi, måste man vara väldigt tapper. Jag dreglar på hallonbåtarnas låda, men det enda jag kan göra är att skåda för pengarna tog slut för en vecka sen, då köpte jag allt godis i hela butiken. Jag åt det med min syster på en enda liten dag sen gick vi tillbaka och dreglade i lag.

*Maud Louhi*

## *Hundrimmet*

I en stor jättemelon  
satt en liten vit hund  
Hon satt på en tron  
men hade bara 20 pund

För tronen var i guld  
och kostade både tass och svans  
Nu hade hon också skuld  
och behövde ringa ambulans

När ambulansen kom efter en minut  
behövde hon också betala för bensin  
för all bensin var slut  
och Doktors lön hade gått till en piggelin

*Ahlvar Ekelund*

Tack!



SYDKUSTENS  
**ORDKONSTSKOLA**