

ORDKONST ANTALOGI

Drumsö grupper åk 2-4
Våren 2024

Lärare: Charlotta Portin



SYDKUSTENS
ORDKONSTSKOLA



Jag är så trött på att vara ett träd.

Alla hundar kissar på mig.

Nässlorna bränner mig

Och alla bara vill klättra på mig.

Jag skulle massor hellre bli sågad ner

och bli ved

Så jag får fara till bastun.

Emil Puntari 8 år



Jag är glad att vara Boba. Alla älskar mig.

Jag är så färggrann.

Jag är jättegod. Om jag måste vara något annat skulle jag vara en doughnut.

Jag är en doughnut. Det är väldigt störande för att alla vill tugga i mig.

Och varelserna som är kallade människor föller mig.

Jag är en glass och det är väldigt äckligt när alla vill slicka mig.

Jag är en sushi

Det är störande när alla sätter mig i sin mun.

Emilia 8 år



Det var en gång en fjäril som ville rymma för att dess skötare skulle döda den.

Fjärilen tänkte att den skulle åka till New York för att visa en fin fjärilsshow.

Den flög lite och träffade sedan en fjärilskompis som frågade_

Får jag följa med dig, jag vill inte dö, men en snål ödla vill äta upp mig.

Fjärilarna flög vidare. De träffade ännu en tredje och fjärde fjäril som också var rädda för att bli dödade. De båda fjärilarna följde också med.

De bestämde att de skulle flytta till skogen. Där visade de en fin show till skogens alla djur. Sen levde de lyckliga där i alla sina dagar.

Astrid 9 år



Tomten vandrar.

Hans fotspår lysas upp i månens sken.

Allt är tyst.

Istapparna glimrade

Snön föll så tyst och mjukt på vinters kalla mark.

Tomten vandrar omkring i det kalla Lappland, där
stjärnorna gnistrar.

Han ser en hare hoppa förbi i månens vackra sken.

Vinterns skuggor gåtfulla är

Tomten grubblar över det här

Det är gåtfullt men inte som det är.

Siri



Det är påsk och ett ägg flyger på en kvast.

En massa människor såg ägget och de ville äta upp det.

Sen faller kvasten och ägget.

Människorna jagar ägget som hoppar fram.

Ägget visslar att kvasten ska komma.

Kvasten Ödlis kommer !

Påskägget hoppar upp på kvasten och de flyger till Blåkulla.

Eino



Jag är så trött på att vara en vaniljtvål.

Alla knådar och klämmer på mig.

Alla tvättar sina händer med mig under vattnet och det tycker jag inte om.

Jag skulle massor hellre vilja vara slime.

Jag är trött på att vara boba. Alla dricker mig och det är jätte tungt. Alla ska laga mig. Jag skulle vilja vara en smoothie.

Emelie 9 år



Nalle vandrade i skogen. Sen fick han lite ont i benet. Sen tog han en liten paus.

Så fortsatte han och hittade en stad. Han åkte med bilen till presidentens hus.

Han gick och kollade på pappren. Sen såg han att han var president.

Sen fick han blommor.

Sen bestämde han att man får inte äta så mycket godis.

Rafael Ahlström 9 år



Jag är en slime. Det är jobbigt att vara slime när alla hela tiden rör mig.

Varför får jag inte vara en smoothie istället?

Jag är en smoothie. Alla dricker alltid av mig och jag hamnar i människors munnar.

Alla köper mig. Varför är jag inte en pink munk?

Jag är en pink munk. Alla vill bita mig för jag ser så god ut.

Det är jobbigt att alla vill ha mig.

Jag är en pink facemask. Det är jobbigt när alla sätta mig på sitt ansikte.

Stella 8 år



Det var en gång ett litet ägg som fanns på Nordpolen. Ägget fanns i Ikea bland gardinerna. Ikea-ägaren gick i sin butik och såg plötsligt ägget. Det var pinkt, blått och megastort. Det var lika stort som halva Ikea. Sen tänkte han att han skulle ta en hammare och knäcka ägget.

Sen kläcks ägget av hammaren. Sen kom det ut en Lillibull och den sa Koak! Den sprang runt i hela Ikea och skrämde alla människor. Alla kunder sprang ut ur butiken. Då satte den sig och grät bland gardinerna. Alla gardiner blev våta!

Då kom en miniköttbulle hoppande. Den sa , Hej! Lillibull hörde inget för den bara grät och grät. Sen blev köttbulle så våt att den sa Bläh!

Köttbullen sa du behöver inte gråta, jag är med dig. Man behöver inte gråta då man kan bli vän med en Pro- Ikea- köttbulle. Sen blev de vänner. De flyttade till Nordamerika där de levde lyckliga i alla sina dagar .

Lykke-Louise 9 år



Dramatiskt fall – en dialog

Prolog:

På ett träd är en lapp instucken i barken med en kniv. På lappen står det:

Du dör i natt klockan 12!

X går ut på en OROLIG skogs promenad...

Plötsligt är klockan 12.

Hejsan... nu dör du.

Aaaaaah!!!!

Pang!

...

Hej , det var en trevlig kväll, va?

...

Heh vi ses väl igen?

...

-...

Mördaren tänker : Jag lämnar fake blod och en kniv för intrycket!

- Hahahahahahahahahahaha!!!!

...

20 år senaree...

X blev ett spöke och sjöng Dramatiska sånger ända tills X försvann spårlöst.

Freja 9 år



Det var en gång ett ägg som fanns på Nordpolen i en iglo.
Bredvid ägget stod en Gurgelkott och vaktade ägget.

En dag då det var jättesnöigt ute, man kunde inte ens gå ut för att det var så blåsig hördes ljud från ägget, Då kläcktes det! Ut kom en Gurgelkott som fick namnet Gutgelfluff.

En Gurgelkott ser ut som ett lamm med fyrkantigt huvud. Den har stora ögon och fluffig päls på magen och på öronen. Den har alltid en tomteluva på sig. Gurgelkottar föds med tomteluvor på sig. Tomten använder Gurgelkottar istället för renar.

Just den här Gurgelkotten är speciell. Dagen efter att den föddes började den jobba. När julgubben första gången såg Gurgelfluff sa han att den inte kommer att få jobba för att den nog inte kan flyga.

Gurgelfluff frågade varför då. ÄÄÄ skrek jultomten, kan du prata. Jo, vi kan alla prata, svarade Gurelfluff. ÖÖh, det visste jag nog svarade jultomten.

Är du okej jultomten, nej nej, gå och lägg dig .

Ja vad har hänt funderade jultomten, jag ska bog gå hem och fundera och äta gröt.



Hemma hos jultomten väntade julgumman på honom.

-Vem är du, vad gör du här frågade jultomten.

-Jag är din fru sen 570 år tillbaka, hur har du kunnat glömma bort mig?

Då knackar det plötsligt på dörren

- Å käre Gurgelfluff! Vet du vad som har hänt jultomten, han tycks inte minnas något, sa Julgumman

- Det enda jag sett är att han i stallet drack en dryck han hade fått av en konstig Nisse. Det gick så fort. När han hade druckit blev han först stor sen liten och sedan sin normala storlek. Sen mindes han inte längre att vi Gurgelkottar kan prata, fortsatte Gurgelfluff.

Då bankade det en gång till på dörren. Där stod...

Den Nisse som hade gett jultomten drycken.

- Höhöhöhöhö, snart är det vi Robotnissar som bestämmer över Nordpolen, sa han.

- Det är han, det är han. Det är han som gav mig drycken!

Utropade Gurgelfluff

- Det är fortfarande jag som bestämmer här, säger Jultomten bestämt.

- Vem är din ledare? Vem bestämmer du för, frågade Julgumman



- Vaför skulle jag berätta det, svarade Robottomten.
- Annars måste du till fängelset, Nordpolens kallaste grotta, dit ingen vill, svarade jultomten.
- Han heter Snufkin och vill bli tomte för bara det vuxna. Han vill lämna barnen utan julklappar.

Då får jultomten plötsligt tillbaka sitt minne.

- Nu Gurgelfluff får du ditt livs största uppdrag. Du ska fånga Snufkins och föra honom till den kallaste grottan.

Några dagar senare kom Gurgelfluff tillbaka med Snufkins . Snufkins blev satt i fängelset och Gitgelfluff blev Hedersgurgelkott på Nordpolen.

Emma Kirkkomäki 9 år



Det var en helt vanlig fredag och jag var på väg till skolan. Det ringde in. Jag gick till rektorn som jag brukar. Min kompis Mia kom och sa hej och vi började prata. Jag märkte först efter fem minuter att jag och Mia började krympa. Vi blev luddiga och fluffiga och vi fick svans och stora öron. Jag kände en massa dofter som jag inte hade känt förut och jag hörde en massa nya ljud. Jag och Mia hade blivit hundar. Hur ska vi bli vanliga igen? Det blev lektion. Hur ska detta gå? Jag och Mia skulle försöka. Vi gick in i klassen, ingen märkte något. Det var som om de såg oss som vanliga.

När läraren såg på oss blev hon rosa i ansiktet. Så konstigt, har hela skolan blivit förtrollad?

Oj nej, nu blev halva klassen jättestora igelkottar och den andra halvan blev små elefanter.



Vi måste ut till rektorn och prata om vad som har hänt. Men vad, trappan känns längre än vanligt. Va, jag glider in i den skrek Mia. Oj nej, jag glider också. Hur ska detta sluta? Jag ser att taket börjar falla. Jag och Mia tänker exakt samma sak, och klämmer ner oss i trappan så att vi inte ska bli mosade. Jag blundar, Mia gör det också. Plötsligt känner jag en kall vind och börjar huttra. Men herregud, vi är i Alaska!

Jag ser en prick som blir större och större, det är en apa! Apan har ett paket med sig och jag öppnar det. Det är mat, bra, jag som var vrålhungrig! Maten får ett ansikte med tänder. Den börjar hugga. Hjälp, jag faller, var är jag.

Jag är i rymden, men var är Mia?

Hon blev kvar i Alaska. Men vad är det här? Det är rektorn. Men hon är en mus. Jag känner igen hennes stränga glasögon. Så tokigt allt kunde bli!

Saga 10 år



Du är rolig att läsa i

Och så fin skrift du har.

25 sidor är bra att ha

Hur gammal du än är

Är du ändå så kär

Bilderna är fina

Pärmen av finaste läder.

Du bok - fylld av drama och mycket roliga saker

Vem som har skrivit boken bryr jag mig inte om

Det kan vara en tjuv som författare

Till den här boken för den är så bra

Det som står i dej

Är som finaste guld.

Minako 9 år



Det var en gång en mördare som hette Killer Kalle och han bodde i ett spökhuis. Han mördade barn och vuxna och han skickade meddelanden till deras telefoner där det stod "Här är Killer Kalle!"

Han var nu 64 år gammal. Han sköt alla han såg. Han var rena skräcken! På en månad hade han mördat 60 personer.

Killer Kalle avskyr kyrkan. Han började bli efterlyst av polisen mer och mer. Han ville inte bli fasttagen av polisen. En dag var polisen utanför hans dörr. Då hade han inget val. Han mördade sig själv och hamnade på gravgården.

Linnea Porthin 10 år



Det är jättehögt ljud på min jobbplats. Jag försöker läsa en bok men alla bara pratar. Jag skulle bara vilja skrika för fullt – TYST! Men det vågar jag inte. Antagligen skulle ingen höra för att det är så högljutt.

Men sen plötsligt är det helt tyst, och jag har inget sagt.

Jag såg en av mina kompisar komma. Han såg konstig ut och sa hugg!

Följande dag hittas någon död.

Alexandra K 9 år



Runebergstårten

En normal dag gick jag till butiken och köpte en Runebergstårta. Den såg nog konstig ut, men jag köpte den för den var den enda Runebergstårten butiken hade kvar. Jag tänkte spara den till den 5.2.2024, för det är Runebergsdagen.

Den 5.2

I dag vaknar jag tidigt för det är Runebergsdagen. Jag tänker spara tårten tills mina föräldrar kommer och äta middag på kvällen.

Nu var det dags för middagen, mina föräldrar var där. Jag gick och ta Runebergstårten . Men när de skulle äta den så hoppade Runebergstårten så hoppade Runeberg fram och sa “det är min tårta” och sen sprang han bort som en vind.



När Runeberg sprang iväg skrek min mamma “
Han är ju död!” Min pappa hoppade upp och
försökte springa efter Runeberg, men han lyckades
inte.

Jag undrade ju nog samma sak som min mamma,
att är han inte död?

Det här snurrade i mitt huvud resten av dagen. Jag
var så säker. Nu måste jag nog lösa det här
mysteriet med Runerbergstårtan.

Jessica Anjala 11 år



Det var en gång en mörk och stormig natt i södra skogen i Afrika. Åskan gick och det ösregnade. Det var en mörk natt och hyenorna ylade.

Det var full fart i skogen. En massa lejon och tigrar stred om mat. Lejonen försökte försvara en lite lejonunge som hette Bendja. Bendjas mamma förde Bendja i tryggt förvar till östra skogen där det fanns en liten stuga. I stugan bodde en snäll gammal dam.

Damen tog hand om Bendja till han var 10 år gammal. Hon gav honom mat och skötte om honom som om han var hennes egen son.

Bendja jobbade för att de skulle ha råd med mat, för damen hade inte så mycket pengar.

En dag när Bendja var ute i skogen hörde han ett skrik på hjälp. Det var en flock hyenor som atackerade en lejonunge. Bendja passade på att smyga på hyenor bakifrån. Då lyckades han atackera hyenoorna. Det var bara två men de var jättestarka.



De förlorade matchen men sa att de skulle komma tillbaka med en stor flock hyenor.

Hyenorna sprang mot den södra delen av skogen. Bendja bjöd hem lejonungen som hette Bagera. De gick hem till Bendja och damen. Där åt de en bit kött.

Senare samma dag kom två lejon. De var gamla. Det var en hona och en hane. De undrade om de sett Bagera.

Sen såg de Bendja och Bagera som höll på att gnaga bort det sista köttet från benet. De kände igen både Bendja och Bagera pga att de hade ett vitt märke på framtassen. Lejonföräldrarna blev förvånade och glada över att se båda sina ungar.

-Vill ni följa med oss hem? frågade föräldrarna.

-Är vi syskon? svarade lejonungarna. Vi kan gärna följa med. Men hur går det för damen?

-Damen får också följa med oss om hon vill, svarade föräldrarna.

Så om du någon gång ser en dam i en lejonflock, så vet du vem det är.

Malou 9 år

